

(NYT FRA)

HARE KRISHNA

Nr. 5, 26. årgang, maj 2024 • Pris 35 kr.

**INTERVIEW MED
JAHNU PRABHU**

**PENGE, INTEGRITET
OG KRISHNA**

Nyhedsblad for ISKCON i Danmark
Grundlægger-acarya Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Interview med Jahnu Prabhu

Dette nummer er et dobbeltnummer, da vi på grund af rejseaktiviteter i maj springer juni-nummeret over. Vi har lovet at udgive *Nyt fra Hare Krishna* mindst ti gange om året og mere, hvis det kan lade sig gøre. Det betyder, at vi om nødvendigt kan tage en måneds pause et par gange om året, så det har vi valgt at gøre i maj. Derfor går kalenderen også lidt længere frem end normalt.

Et billede fra omkring 1990 af Jahnu Prabhu, der har skrevet fast i *Nyt fra Hare Krishna* igennem mange år, pryder forsiden, fordi vi bringer et spritnyt interview med ham. Det indgår i vores løbende serie om ISKCON Danmarks historie, hvor han fortæller om sine oplevelser af det danske Hare Krishna-samfund fra sine første år fra 1982 og fremefter. Mere derom på side 6.

Det er et stykke tid siden, vi har skrevet om intelligent design, så denne gang kan man læse en tiltrængt artikel om, hvordan ideen om junk-DNA er blevet opgivet. Det er på én gang en fortælling om en håbløs materialistisk evolutionsfortælling, der i mange år stod i vejen for det videnskabelige fremskridt, og et kig ind i biologiens verden, hvor Krishnas hånd aldrig har været så tydelig som nu i lyset af den seneste videnskab (side 14).

Også god fornøjelse med resten af bladet. Vi ses vi igen til juli, hvor der er både *Rathayatra* og *kirtana*-festival i København i julis første weekend (se bagsiden). Ld. 🌸

KALENDER

Fredag	3.5	Srila Vrindavana Dasa Thakuras bortgang
Lørdag	4.5	Ekadasi (faste fra korn og bønner for Varuthini Ekadasi)
Søndag	5.5	Bryd fasten mellem 5:17–10:30
Onsdag	8.5	Sri Gadadhara Panditas fremkomst
Fredag	10.5	Aksaya Tṛtiya. Candana Yatra begynder (fortsætter i 21 dage)
Tirsdag	14.5	Jahnu Saptami Tulasi Jala Dan slutter
Torsdag	16.5	Srimati Sita Devi, Herren Sri Ramas hustru, fremkomst Sri Madhu Panditas bortgang Srimati Jahnavā Devis fremkomst
Søndag	19.5	Ekadasi (faste fra korn og bønner for Mohini Ekadasi)
Mandag	20.5	Bryd fasten mellem 4:49–10:21
Tirsdag	21.5	Sri Jayananda Prabhus bortgang
Onsdag	22.5	Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst (faste til middag eller skumring)
Torsdag	23.5	Krishna Phula Dola, Salila Vihara Sri Paramesvari Dasa Thakuras bortgang Sri-Sri Radha-Ramana Devajis fremkomst Srila Madhavendra Puris fremkomst Srinivasa Acaryas fremkomst
Tirsdag	28.5	Sri Ramananda Rayas bortgang
Søndag	2.6	Ekadasi (faste fra korn og bønner for Aparā Ekadasi)
Mandag	3.6	Bryd fasten mellem 4:38–10:16 Srila Vrindavana Dasa Thakuras fremkomst
Søndag	16.6	Srila Baladeva Vidyabhusanas bortgang Ganga Puja Srimati Gangamata Gosvaminis fremkomst
Mandag	17.6	Ekadasi (faste fra korn og bønner for Pandava Nirjala Ekadasi)
Tirsdag	18.6	Bryd fasten mellem 9:12–10:15
Onsdag	19.6	Panihati Cida Dahi Utsava
Fredag	21.6	Snana Yatra Sri Mukunda Dattas bortgang Sri Sridhara Panditas bortgang
Lørdag	22.6	Sri Syamananda Prabhus bortgang
Onsdag	26.6	Sri Vakresvara Panditas fremkomst
Mandag	1.7	Sri Srivasa Panditas bortgang
Tirsdag	2.7	Ekadasi (mahadvadasi, faste fra korn og bønner for Yogini Ekadasi)

INDHOLD

5	Interview med Jahnu Prabhu	13	Farvel til junk-dna	19	Køkkenside
2	Kalender & redaktionelt	16	Vedanta-Sutra og Bhagavatam	22	Brevkasse
3	Srila Prabhupadas side	18	Personligheds-spaltning		
10	Penge, integritet og Krishna				
12	Hvorfor lider de uskyldige?				

'Nyt fra Hare Krishna' udgives af Det Internationale Samfund for Krishnabevisthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. - © Copyright 2024, alle rettigheder forbeholdes. - ISSN 1600-0153
Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) lalitanatha@krishna.dk - Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen dandaniti@krishna.dk - Layout & webside: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund, mail@ananta.dk
Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th., 2720 Vanløse Tlf.: 4073 6446/3132 3501 - Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto 3534 125 119 - MobilePay 361223 - Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne.

SRILA PRABHUPADAS SIDE

SANSENYDELSE GÅR IKKE SAMMEN MED YOGA, 3



af Srila Prabhupada

Det følgende er en klasse, som Srila Prabhupada gav den 14. februar 1969 i Los Angeles over Bhagavad-gita 6.2-5. De første dele blev bragt i de to sidste numre. Der bliver løbende læst fra Bhagavad-gita, og Prabhupada kommenterer, hvad der bliver læst.

Hele yoga-systemet vil sige at gøre sindet stærkt og ikke afvige fra den Højeste. Det er fuldkommenheden af yoga-systemet. *Sa vai manah krsna-padaravindayoh* [SB. 9.4.18]. Man skal udelukkende fæstne sit sind på Krishna, ligesom Ambarisa Maharaja gjorde det. Han havde en kamp med en stor *astanga-yogi*, Durvasa Muni. Maharaja Ambarisa var konge og husholder og optaget af kroner og ører, imens Durvasa Muni var en stor *yogi*, der var misundelig på kongen: "Hvordan kan det være, at jeg er sådan en stor yogi og kan rejse i rummet, imens denne mand er en almindelig konge, der ikke kan fremvise en masse taskenspillerkunst inden for yoga-systemet, men folk ærer ham stadigvæk mere? Hvorfor? Lad mig give ham en lærestreg." Han yppede kiv med kongen, men blev slået og beordret af Narayana til at søge tilflugt ved fødderne af Maharaja Ambarisa.

Disse hændelser kan vi læse om i de autoritative skrifter. Maharaja Ambarisa besejrede den største *yogi* blot ved at holde fast ved Krishna i sit sind. Durvasa Muni var så fuldkommen en *yogi*, at han inden for et år rejste rundt i hele det materielle univers og hinsides dette materielle univers til det åndelige univers og kom direkte til Guds bolig, Vaikuntha, hvor han så selveste Guddommens Personlighed. Alligevel var han så svag, at han måtte vende tilbage og falde ned ved fødderne af Maharaja Ambarisa, selv om Maharaja Ambarisa bare var en almindelig konge. Hele hans styrke var, at han hele tiden tænkte på Krishna, intet andet.

Derfor er det højeste, mest fuldkomne yoga-system at beherske sindet. Man kan beherske

sindet med lethed, hvis man slet og ret holder fast ved Krishnas lotusfødder inde i sig selv. Tænk blot på Krishna, og man kan overvinde alt. Man er sejrrig. Man bliver den allerbedste *yogi*, for når det kommer til stykket, betyder yoga-systemet *yoga indriya samyama*. *Yoga* betyder at beherske sanserne og sindet, der står over sanserne. Hvis man behersker sindet, beherskes sanserne automatisk. Vores tunge vil spise et eller andet nonsens, men hvis sindet er stærkt, siger sindet: "Nej, det har du ikke lov til at spise. Du må ikke spise noget undtagen *Krishna-prasada*." Så er tungen behersket. Sanserne beherskes af sindet. *Indriyani parany ahur indriyebhyah param manah* [Bg. 3.42]. Min krop betyder sanser, og mine handlinger betyder sanselige handlinger, intet andet. Men over sanserne er sindet, over sindet er intelligensen, og over intelligensen er den åndelige sjæl. Hvis man er på det åndelige plan, på sjælels niveau, åndeliggøres ens intelligens, ens sind og ens sanser – man bliver åndeliggjort. Det er den Krishnabevidste proces, for i virkeligheden er det den åndelige sjæl, der arbejder, men han har overladt magten til dette forvrølede sind. Han sover, men når han vågner, eller når herren vågner, kan tjeneren ikke gøre noget tåbeligt. Hvis vi på samme måde vækkes i Krishnabevidsthed, kan vores intelligens, sind eller sanser ikke handle tåbeligt. De må handle Krishnabevidst. Det er åndeliggørelse. Det kaldes renselse.

Hrsikena hrsikesa-sevanam bhaktir ucyate [Cc. Madhya 19.170]. *Bhakti* vil sige at handle åndeligt. Hvordan kan man handle? Man er nødt til at handle med sine sanser.

Derfor skal man åndeliggøre sine sanser. Meditation og at ophøre med handling vil sige at ophøre med alt meningsløst, men handling i Krishnabevidsthed er transcendent. Man kan holde sine sanser tilbage fra at handle tåbeligt, men det er ikke fuldkommenhed. Man skal også handle godt, og hvis man ikke træner sine sanser til at handle godt, vil man igen falde ned til tåbelige aktiviteter. Derfor er vi nødt til at give sanserne beskæftigelse ved at lade dem handle for Krishna. Så er der ingen chance for at falde ned. Det er Krishnabevidsthed. Fortsæt.

Hengiven: "I den materielle eksistens er man underlagt indflydelsen fra sindet og sanserne. Ja, den rene sjæl er indviklet i den materielle verden på grund af sindets ego, der ønsker at herske over den materielle verden. Derfor bør sindet trænes således, at det ikke vil blive tiltrukket af den materielle naturs glimmerværk. På denne måde kan den betingede sjæl blive reddet. Man bør ikke degradere sig selv gennem tiltrækning til sanseobjekter. Jo mere man er tiltrukket af sanseobjekter, desto mere bliver man indviklet i materiel eksistens. Den bedste måde at frigøre sig selv på er altid at holde sindet beskæftiget i Krishnas tjeneste. Sanskritordet *hi* bruges i dette vers for at understrege dette punkt, dvs., man skal gøre det. Der står også: "For mennesket er sindet årsag til trældom, og sindet er årsag til befrielse. Et sind, der er absorberet i sanseobjekter, er årsag til trældom, og et sind, der er utilknyttet til sanseobjekter, er årsag til befrielse." Derfor er sindet, der altid er engageret i Krishnabevidsthed, årsag til den højeste befrielse."

Prabhupada: Ja. Der er ingen chance for *maya*. Et sind, der altid holdes beskæftiget i Krishnabevidsthed, har ingen chance for at være engageret i *maya*-bevidsthed. Jo mere vi beskæftiger vores sind i Krishnabevidsthed, eller jo mere vi holder os selv i sollyset, desto mindre chance er der for at falde ned i mørket. Det er processen. Hvis man vil, står det én frit

at gøre. Man kan holde sig indendøre i mørket, eller man kan komme ud i det åbne sollys. Det afhænger af ens valg. Men når man kommer ud i det åbne sollys, er der ingen chance for mørke. Mørke kan spredes af lys, men lys kan ikke dækkes af mørke. Lad os sige, at vi er i mørkt rum, og der kommer en person ind med en lampe. Mørket er væk. Men kommer man med noget mørkt ud i sollyset, er mørket ikke mørkt længere. Så *krsna surya-sama maya haya andhakara*. Krishna er ligesom sollyset, og *maya* er ligesom mørke. Hvad kan mørke gøre i sollyset?

Hold jer selv i sollyset, så vil mørket ikke kunne påvirke jer. Det er hele filosofien i Krishnabevidsthed. Hold altid jer selv beskæftiget med Krishnabevidste aktiviteter. *Maya* vil ikke kunne røre jer, for der er ingen mulighed for, at mørke har nogen indflydelse i lys. Der står i *Srimad-Bhagavatam*, at da Vyasadeva på sin åndelige mester Naradas instruktion blev oplyst igennem *bhakti-yoga (bhakti-yogena pranihite samyak, pranihite 'male, bhakti-yogena manasi [SB. 1.7.4])*, blev hans samme sind – *manasi* betyder sind – fuldstændigt frit fra enhver forurening. Det kan gøres igennem *bhakti-yoga. Bhakti-yogena manasi samyak pranihite 'male apasyat purusam purnam*. Han så Guddommens Højeste Personlighed, og han så *maya* stå i baggrunden. *Mayam ca tad-apasrayam*. Lys og mørke sammen. Ligesom her er der lys. Der er også lidt mørke her i skyggen, så mørke afhænger af lyset. Men lys afhænger ikke af mørket. Vyasadeva så Krishna, den Højeste Herre, og hvordan denne *maya*, dette mørke, *apasrayam*, står direkte under Hans beskyttelse.

Hvem er denne *maya*? Det bliver forklaret. *Yaya sammohito jiva*. Det er den samme *maya*, den samme illusoriske energi, der har dækket disse betingede sjæle. Og hvem er de? *Yaya sammohito jiva atmanam tri-gunatmakam [SB. 1.7.5]*. Selv om den åndelige sjæl er lige så meget lys, som Krishna eller Gud er det, om end i lille omfang, identificerer han sig med

denne materielle verden. *Yaya sammohitah*. Det kaldes illusion, når vi identificerer os selv med materie. *Yaya sammohito jiva atmanam tri-gunatmakam, paro 'pi manute 'nartham*. Selv om han er transcendent, er han stadig optaget af meningsløse aktiviteter og handler på diktat af denne *maya*. Alt dette forklares meget fint i *Srimad-Bhagavatams* Første Bog, kapitel syv.

Vores position er sådan. Vi er åndelige gnister, gnister af lys, men dækkes nu af denne illusoriske energi, *maya*. Vi bliver dikteret af *maya* og handler og bliver mere og mere indviklede i den materielle energi. Vi skal se at komme ud af denne forvikling igennem denne *yoga* eller Krishnabevidsthedens perfekte *yoga*. Det er *yoga*-systemet. 🌸



INTERVIEW MED JAHNU PRABHU



af Lalitanatha Dasa

Som led i serien om ISKCON Danmarks tidlige historie lavede vi den 20. april 2024 et interview med Jahnu Prabhu, der også var blandt de allerførste danske hengivne i begyndelsen af 1980'erne. Han bor nu i Mayapur, så interviewet foregik via Skype med ham i bar mave og 40 graders varme, mens vi stadigvæk mærkede de sidste pust af vinterkulden her i Danmark.

Jahnu: I mine unge år var jeg ærkeateist. Siden blev jeg mormon i fem år, men blev smidt ud af kirken, fordi jeg levede sammen med en pige, der hed Tony, uden at være gift. Hun blev mor til mit første barn, Toke. Han var cirka to år gammel i 1982.

En dag bad jeg til Gud og Jesus, om de ikke ville vise mig vejen. Den næste dag kom min veninde hjem med en bog, som hun sagde, hun havde fået af en eller anden mærkelig stodder inde i byen. Det var *Perfektion i Stridens Tidsalder*, som hun smed hen til mig, for hun vidste, at 'den slags lort' interesserede mig. Det var en dansk udgave af *Science of Self Realization*, som Adideva havde oversat. Jeg læste den og blev omvendt på stedet. Jeg vidste, jeg havde fundet Gud og Prabhupada. Jeg var helt oppe at køre.

Der var en adresse i bogen på et eller andet sted ude på Amager. Men da jeg kom derud, var der ikke nogen. Naboen spurgte: "Kigger du efter de der mærkelige personer? De blev smidt ud, fordi de larmede for meget om morgenen med at synge og slå på tromme."

Jeg var helt knust. Nu var jeg endelig blevet interesseret i religion, og så var de flyttet.

En uge senere skete der noget vældigt mystisk. Jeg sad i bussen, og så kom der en indisk mand op til mig. Han var ved at stige af bussen og stak et invitationskort i hånden på mig. Det var adressen ude på Knabstrupvej i Brønshøj. Der styrede jeg så ud om søndagen.

Ld: Hvornår var det cirka?

Jahnu: Det har været i foråret 1982.

Ld: Fint.

Jahnu: Adideva åbnede døren og sagde

med dyb stemme: "Vi har ventet på dig." Jeg var den eneste, der var til søndagsfesten. Jeg tror, det var Ramasraddha eller Pancamukha, der havde lavet fest-*prasadam*, og jeg var helt i ekstase. Jeg troede, jeg var kommet i himlen. Jeg åd og åd. De blev ved med at fylde på min tallerken, og jeg kunne ikke få nok. Jeg havde aldrig smagt noget så himmelsk, simpelthen.

Jeg blev ved med at komme søndag efter søndag bare for at få den der vidunderlige mad. Jeg kunne forstå, at de var interesserede i, at jeg ligesom skulle blive lidt mere med, men jeg holdt mig tilbage, for jeg syntes, at de var nogle mærkelige nogle.

Det var Ravi, der til sidst fik mig mere involveret. Han overtalte mig til at give alle mine feriepenge til at lave gulvet for inde i Studiestræde til den café, de skulle åbne. Jeg ved ikke, hvad der fik mig til det. Det må have været Krishnas arrangement. Jeg gav alle mine feriepenge, 4.000 kroner. Det var mange penge dengang. Så kunne de lave gulvet, og de fik mig engageret i Studiestræde med at hjælpe med at bygge og senere servere derinde.

Da de hengivne så flyttede fra Knabstrupvej til Køge, sluttede jeg mig officielt til templet. Det har været i sensommeren i august 1982. Jeg flyttede fra kone og barn og alting og blev Hare Krishna.

Ld: Boede du sammen med din kone indtil da?

Jahnu: Vi var blevet skilt, men jeg havde Toke hver weekend. Han var to år på det tidspunkt. Han var engang med inde til søndagsfesten i Studiestræde, og da hans

mor kom for at hente ham, ville han ikke med hende. Siden da forbød hun mig at se ham. Det kunne hun ikke holde ud.

Ld: Nej, det er klart.

Jahnu: Jeg blev altså fuldtønet Hare Krishna. Jeg var den femte, der blev initieret. Jeg blev initieret i 1983, da vi stadigvæk boede i Køge. Før mig var Payonidhi og Adideva plus Pancamukha og Kamsari blevet initieret.

Ld: Blev du initieret oppe på Korsnäs?

Jahnu: Nej, det var på gården i Tyskland. Vi kørte derned i en Hiace. Jeg tror, du var med.

Ld: Ja, jeg kom et halvt år efter dig. Jeg flyttede flyttede ind i december 1982.

Jahnu: Jamen, så har du været med, og der blev jeg initieret. Jeg kan huske, at jeg havde skåret tommelfingeren, fordi jeg skulle brække et barberblad op, og det skar sig lige ind i min tommelfinger. Jeg kom på skadestuen og fik en ordentlig forbindelse på til min initiering.

Ld: Blev Hadai Odja også initieret ved den lejlighed?

Jahnu: Nej, han blev initieret senere.

Ld: Du var den eneste dansker på det tidspunkt?

Jahnu: Ja, det var jeg. Hvornår blev du

initieret?

Ld: I 1984. Jeg tror, det var den 1. maj, eller har det været til Nrsimha-caturdasi? Jeg husker det ikke præcist. Jeg blev initieret oppe på Korsnäs i Sverige.

Jahnu: Det må have været 7-8 måneder efter mig.

Ld: Ja.

Jahnu: Vi boede stadigvæk i Køge, da jeg blev givet navnet Jahnu Dasa. I Køge var jeg mest barnepige for Lilasakti, Ravis kone. De havde vist kun ét barn på det tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg var på møntvask og tog mig af barnet.

Ld: De havde faktisk både en søn, Narottama, og datteren Candravali, da vi boede i Køge.

Jahnu: Nå, ok. Efter det gjorde jeg tjeneste i Studiestræde. Der kørte vi ind hver dag. Men så kan jeg huske, at inde i Studiestræde kom *sankirtana*-holdet jævnligt forbi med Adideva, Pancamukha, Payonidhi og Janesvara, og jeg begyndte at tage ud med dem. Det gik simpelthen strålende.

Jeg husker, at Payonidhi, der hidtil havde han været den bedste bogdistributør, undrede



sig lidt over, at en ny *bhakta* var bedre end ham. Jeg var ikke engang initieret på det tidspunkt, for Payonidhi spurgte Harikesa til en klasse (jeg kan ikke huske, hvor det var): "Hvordan kan ham der Bhakta Jesper gøre så mange bøger? Han er ikke engang holdt op med at ryge cigaretter?" Jeg plejede at tage mig en lille rygepause imellem bøgerne. Jeg satte mig på en bænk, og der kom Payonidhi og opdagede mig engang.

Harikesa svarede: "Because he wants it the most." Det, syntes jeg, var et ret klogt svar. "Han har det stærkeste ønske." Det havde jeg virkelig.

Ld: Ja, det må være forklaringen.

Jahnu: Det var ikke noget dybere ønske – bare et ønske om at slå de andre. Det gav mig en vis anseelse og berømmelse.

Ld: Jeg er sikker på, at du også havde medfølelse med de betingede sjæle.

Jahnu: Det tror jeg ikke på. Jeg ville bare af med en bog og så få så mange penge ud af dem som muligt. Jeg tror ikke rigtig, jeg havde forstået vigtigheden af, at vi gav dem åndelig viden, eller havde medlidenhed med, at de led så meget i *maya*. Det kom først senere.

Fra Køge flyttede vi til Soldalen [på Østerbro i København nær ved Svanemøllen]. I mellemtiden var Devamrta Swami kommet til som tempelpræsident. Det var ham, der flyttede os ind på Soldalen. Ham havde jeg meget omgang med, kan jeg huske. Jeg kan huske, at Devamrta Swami engang, hvor jeg havde vundet julemaratonet og var rigtig stolt over, at jeg havde gjort så mange bøger og samlet så mange penge ind, sendte mig en måned op på gården på Almvik i Sverige og satte mig til at muge bag køerne sammen med Dhruva. Det var nok for at få mig ned på jorden. Det var op klokken to hver morgen med Dhruva og tage mig af køerne. Det var sundt for mig. Det kan jeg godt se nu, men dengang var jeg lidt sur over, at han havde bortvist mig til Sverige.

Han er jo blevet meget blødere på sine ældre dage, men dengang var han meget sarkastisk. Han var filosofisk meget skarp,

men han havde sådan en bidende sarkasme og havde det med at gøre grin med én.

På Soldalen tog jeg mig også en overgang af Deiteterne om morgenen, vækkede Dem og lavede *arati*. Det var de små Gaura-Nitai.

Ld: Kan du huske, hvornår De blev installeret?

Jahnu: Nej, men det var ret kort tid efter, at vi flyttede til Soldalen. De stod nede i kælderens Tempelrummet var dernede.

Dandaniti: Kan du huske, hvordan tilbuddet foregik på Soldalen af de små Deiteter?

Jahnu: Jeg havde Dem kun om morgenen. Det var med vækning og give Dem tøj på og ofre morgenmad. Det var regulær Deitets-tilbedelse. Jeg må have været andengangsinitieret der. Det blev jeg i 1984. Jeg tog mig kun af Dem i en måneds tid.

Dernæst kom jeg med ud og rejse med *sankirtana*-holdet og Janesvara. Det gik virkelig godt. Vi kom hjem hver uge. Jeg er lidt forvirret med hensyn til tidspunkterne, for jeg kan huske, at jeg startede med at distribuere bøger, da jeg stadigvæk var ny *bhakta*. Det var under Ravi, hvor jeg gik ud inde fra Studiestræde og solgte bøger derfra.

Ld: Det kan ikke have været ret meget, at du var ude at rejse med Janesvara. Jeg rejste med Janesvara, Adideva og Pancamukha, og jeg mener også Kim Østergård var der. Payonidhi var ikke med, og jeg husker heller ikke, at du var der. Var du ikke oppe i Sverige og rejste med Yasoda-dulal i en periode på det tidspunkt?

Jahnu: Jo, det er rigtigt.

Ld: Da Janesvara så holdt, kom Priyavrata ned og blev vores *sankirtana*-leder. Der kom du med, og så blev det Priyavrata, dig og mig plus Narayana og lidt senere også Pranava. På den måde rejste vi rundt sammen i et års tid.

Jahnu: Jeg kan huske, at for mig var det simpelthen bare om at slå Narayana. Det var min eneste tanke.

Ld: Jeg kunne ikke følge med jer.

Jahnu: Nej, du gjorde ikke så mange bøger,

som vi gjorde. Narayana gjorde også rigtig mange bøger. Det var fantastisk. Men han fik ikke så mange penge for dem, som jeg gjorde.

Vi distribuerede *Bhagavad-gita*. Jeg var den første til at gøre 100 *Bhagavad-gita* på én dag til dobbelt BBT-pris. Det var i Jylland et sted.

Ld: Hvor meget var BBT-prisen? Hvad fik vi for dem?

Jahnu: BBT-prisen var 20 kroner, og vi skulle have 40 kr. for dem i gennemsnit, hvilket jeg fik. Priyavrata var rigtig god. Han trænede os op. Vi skulle lære to vers fra *Bhagavad-gita* om ugen.

Ld: Det har så været i 1984, at vi distribuerede bøger med Priyavrata, ikke sandt? Vi lå konstant og kørte rundt i hele Danmark. Kan du huske den Datsun, vi kørte i? Den var helt ny, da vi fik den. Der gik et år, så var den et vrag. Vi var virkelig hårde ved den.

Jahnu: Derefter fik vi en Hiace.

Ld: Var du også med oppe i Oslo i december 1984.

Jahnu: Ja. Der eksploderede vi helt. Vi havde aldrig gjort så mange bøger før. Nordmændene havde jo lige fundet olie. De havde totalt mange penge, og nordmænd er jo ret venlige af natur.

Ld: Vi var også i Oslo i december 1985, ikke?

Jahnu: Jo

Ld: Den første gang havde vi ikke noget sted at bo. Der var ikke noget tempel i Oslo dengang.

Jahnu: Ja, vi gik i bad i svømmehallen hver dag. Jeg ved ikke, hvor vi boede.

Ld: Jeg mener, vi en overgang boede hos en inder. Han var grøntsagshandler og hed Sashi. Vi har nok også lejet os ind på vandrehjem. Jeg kan ikke huske det.

Jahnu: Jeg kan heller ikke huske det. Jeg er blevet gammel.

Ld: Med hensyn til det andet marathon oppe i Oslo, hvor vi boede i et hus i Stabek, var vi 25 eller måske 30 hengivne sammen. Jeg kan huske, at du slog rekord med 250 eller 256 bøger en dag. Det var vores hidtil bedste

danske distribution.

Jahnu: Jeg kan ikke huske, at vi var så mange ...

Ld: Jo, det var vi.

Jahnu: ... men jeg kan godt huske, at det var min bedste dag med 250 bøger. Det gik rigtig godt i Norge dengang. Var det med Priyavrata?

Ld: Nej, det andet år (december 1985) var med Ciranjiva. Priyavrata sluttede efter et år, og så kom Ciranjiva og blev *sankirtana*-leder i begyndelsen af 1985. Rejste du også med ham?

Jahnu: Ja. Jeg levede fem år som *brahmachari* fra 1982 til 1987, og der var jeg på rejsende *sankirtana* (bogdistribution). Så blev jeg gift med Labangalatika i 1987, og så holdt *sankirtana* op. Efter nogen tid flyttede vi til Aarhus, hvor vi bestyrede templet, som Ciranjiva havde lejet på Septembervej i Hasle. Der var vi i nogle år, kan jeg huske. Derefter flyttede vi til Frederiksberg, hvor templet nu lå på Kgs. Tværvej på Frederiksberg, og vi boede ovre på den anden side af gaden. Vi havde en lejlighed der.

Ld: En sidste ting. Da du læste interviewet, som vi bragte tidligere i *Nyt fra Hare Krishna* med Ciranjiva (februar-marts 2024), kommenterede du noget med Ciranjiva og radioen. Kan vi få din side af historien?

Jahnu: Ja. Adideva stod for Radio Krishna på Soldalen. Så holdt han op, eller snarere forsøgte han at kapre Radio Krishna og overtage den. Han havde fikset et falsk medlemsmøde og fået radioen skrevet over i sit eget navn. Det var, hvad der var sket. Ciranjiva mente, at vi ikke behøvede Radio Krishna, men det kunne jeg ikke finde mig i, så stik imod alles ordre tog jeg ind på rådhuset i København, hvor jeg fortalte dem, at Adidevas bestyrelse var fiktiv. De troede på mig, og jeg fik Radio Krishna tilbage til ISKCON. Det var mig, der gjorde det.

På Kgs. Tværvej begyndte jeg så at lave Radio Krishna med Yadu. Det fortsatte jeg med, da jeg blev gift, og da vi flyttede til Århus, startede jeg Radio Krishna i Århus.

Ld: Tak skal du have. 🌸

PENGE, INTEGRITET OG KRISHNA

BHAKTI-YOGA I HJEMMET



af Rohininandana Dasa (Oversat af Jesper Frydenlynd)

"Rigdom får sindet til at vakle" - ordsprog

Som ung prædikant, der talte om de åndelige farer ved rigdom, overraskede jeg engang mig selv ved at spørge én af to unge mænd, der sad sammen blandt publikum, ligeud: "Hvis jeg gav dig 10.000 pund for at slå din ven ihjel, ville du så gøre det?"

Så snart, jeg havde sagt det, blev min "lad-os-alle-være-gode-ved-hinanden"-fyr ængstelig. Jeg håbede sådan, at den unge mand ville svare: "Selvfølgelig ikke!" Men overrumplet af spørgsmålet sænkede han blot blikket og tav. Stemningen i lokalet blev anspændt, og hans ven rykkede sig en smule væk fra ham.

Jeg tænkte: "Wauw, det er virkelig sandt – alle har sin pris."

Det, vi vil gøre for en bestemt pris, inkluderes måske ikke ligefrem drab, men hvem af os har aldrig gjort noget lusket eller direkte bedragerisk for penge? Og hvis vi stjæler eller snyder, selv i det små, bliver vi ængstelige, selv om vi umiddelbart ser ud til at slippe af sted med det. Jeg kan tydeligt huske, at jeg var lammet af frygt, da jeg førhen plejede at rejse med tog uden billet. Freden, styrken og klarheden forbundet med ren samvittighed er i virkeligheden meget mere værdifuld end guld.

I *Srimad-Bhagavatam* (5.14.7) står der, at selv om pengemæssige handler er retfærdige og ærlige, er guld "kilden til al syndigt liv". Srila Prabhupada skriver, at rigdom er et vanskeligt problem for den hengivne, der forsøger at gøre fremskridt på vejen tilbage til Guddommen. Prabhupada advarer os om, at mange "trofaste inden for den hengivne

slægtslinje" er faldet som ofre for tillokkelsen af penge, og hvad penge kan købe, og har valgt at trække sig fra befrielsens vej.

Det store problem med penge er, at folk bruger dem til at købe sig sansetilfredsstillelse, hvilket blot opildner begær

og narrer folk til at tro, at de er uafhængige nydere af alt, som de ser. Sansetilfredsstillelse nagler os derfor fast til hjulet af gentagen fødsel og død. Hvis vi formår at trække vores egoistiske ønsker ud af vores hjerter, bliver vi både lykkelige og frie. Herren Krishna

siger: "Kun den, der ikke lader sig forstyrre af den uophørlige strøm af ønsker, der løber som floder ud i havet, der bestandigt fyldes, men alligevel altid er roligt, kan opnå fred og ikke den, der stræber efter at opfylde sådanne ønsker." (*Bhagavad-gita* 2.70)

Ud over at have i problemer, når jeg ser mig selv som nyderen, kommer jeg også i knibe, når jeg tror, jeg ejer noget. Jeg husker til stadighed min forbløffelse over at høre Srila Prabhupada sige, at hvis jeg tager så meget som et glas vand fra en flydende kilde og hævder, at det er mit, er jeg en tyv. Alt, understregede han på den måde, er Guds ejendom.

Hvis jeg hævder, at noget er mit, vil jeg naturligvis samtidig bekymre mig om at beskytte det. Min bekymring kan endda i værste fald gøre mig søvnløs. Ægte og fuldstændig fred, lykkens forløber, er en tilstand, jeg kun kan opnå, når jeg lærer at anvende, hvad Prabhupada døbte "fredsformlen" i alle aspekter



af mit liv. Den siger: "Herren Krishna er den sande ejer og nyder af alting, og Han er min evige velønskende opretholder og ven."

Når jeg husker på, at Herren Krishna ejer alle mine penge – og også ejer mig – føler jeg mig fredfyldt ligesom en ærlig bankfunktionær, der håndterer en masse penge, men hvis fornuft og sind ikke vakler. En sådan person har aldrig en opfattelse af, at noget af det kunne være hans. Srila Bhaktivinoda Thakura synger: "Mit sind, min krop, mit hus – enhver lille ting, jeg betragter som mit – overgiver jeg ved Dine lotusfødder, O Krishna."

En hengiven fortalte engang Srila Prabhupada, at han havde svært ved at give afkald på ting. Prabhupada svarede: "Hvorfor? Hvad ejer du egentlig til at begynde med? Forsagelse betyder ganske enkelt at give tilbage til Krishna, hvad der var været Hans hele tiden."

Srila Prabhupada siger, at med Herrens hjælp bliver hele det her forsagelsesarbejde "så nemt som ingenting". Ligesom en læge, der hjælper med at bringe feberen ned, hjælper Herren Krishna med at sænke vores materielle tilknytningsfeber. Han kan både tage vores rigdom fra os, tildele os mere, end vi har brug for, eller på grafisk vis demonstrere sandheden om det materielle liv. Han kan give os en højere smag, eller endda give Sig selv – under alle omstændigheder skal en håbefuldt hengiven lære, at han altid er i sikkerhed i Krishnas hænder.

Jeg føler mig fredfyldt, når jeg husker på, at ligesom Krishna opretholder millioner af arter, tager Han også vare på mig. Srila Prabhupada sagde engang, at ligesom forældre føler en stor fornøjelse forbundet med at forsørge deres børn, nyder Krishna på samme måde at passe på os og afsætter en særlig kvote til hver eneste af os. Derfor bør vi ikke fratage Krishna denne fornøjelse ved at forsøge at træffe forskellige foranstaltninger uafhængige af Ham.

Vi kan spekulere over, hvad der helt præcist udgør vores kvote, især som del af et forbrugersamfund, som konstant øger vores

kunstige behov. Men på samme måde, som vi har en fornemmelse af, hvad og hvor meget vi skal spise, kan vi også finde ud af at tilrettelægge vores egen levestandard. Og ligesom mad aldrig skal gå til spilde, er det på samme måde med penge. Krishna giver os med glæde vores kvote, men vi bør aldrig glemme, at hver en øre er Hans.

For at hjælpe os med at beslutte, hvor meget vi skal lægge til side som vores egen personlige kvote, og hvor meget vi skal bruge på andre måder, gør vi klogt i at søge assistance og råd fra rene og avancerede hengivne, der er fortrolige med den store kunst, det er at bruge alt i Krishnas tjeneste.

Selv om Krishnabevidste husholdere kan forsøge at stræbe efter at bruge hver en krone i Krishnas tjeneste, er de ikke fanatikere, der fratager deres familie noget. En Krishnabevidst far og ægtemand forstår, at hans familiemedlemmer tilhører Krishna, og at de er blevet betroet i hans varetægt. Så han vil omhyggeligt sørge for deres behov.

Med hensyn til at spare sammen sagde Srila Prabhupada, at det ikke er forkert, men rettere fornuftigt, at husholdere lægger nogle penge til side som enten opsparing eller til nødsituationer. Han mindedes, hvordan en ægtemand førhen smykkede sin hustru med guldsmykker, som hun sidenhen kunne pantsætte eller sælge, hvis tiderne blev stramme.

Hvor om alting er, er penge aldrig et problem, når jeg husker på Krishna. Uanset om pengene kommer eller går, er de min ven, for de hjælper mig i min tjeneste til Krishna. Herren Krishna er også kendt som Narayana, og penge, der anvendes i Krishnas tjeneste, er kendt som Laksmi, fordi de er en repræsentation af Laksmi Devi, Herren Narayanas hustru. Laksmi kaldes også Cancala, "flygtig", fordi hun aldrig opholder sig på ét sted særlig længe ad gangen. Men når hun er sammen med sin ægtemand, opholder hun sig altid helt lykkeligt på Hans bryst. På samme måde er penge brugt i Herrens tjeneste en kilde til fast formue og velstand. 🌸

HVORFOR LIDER DE USKYLDIGE?



af Jahnu Dasa

Ingen i den materielle verden er uskyldige. Til at begynde med er vi alle kommet her for at herske og nyde uafhængigt af Gud. På et tidspunkt i evigheden vendte vi os bort fra Gud. For at imødekomme disse sjæle har Gud konstrueret den materielle verden, hvor vi kan imitere Ham som herskere og nydere. Vi kom alle til den materielle verden for at tage Guds position. På den måde opgav vi vores uskyld.

Den materielle verden er et sted, hvor strenge love (naturlovene) hersker, og en sådan streng lov er *karma*-loven. *Karma*-loven er ligesom alle andre naturlove. Den virker, hvad enten vi tror på den eller ej. Vi tror måske ikke på tyngdeloven, men hvis jeg kaster mig ud fra 4. sal, virker den ikke desto mindre.

Karma-loven er loven om aktion og reaktion. Kort sagt dikterer *karma*-loven, at vi vil lide eller nyde i forhold til vores handlinger. Som der står i Biblen: "Som man sår, så høster man."

Det er værd at bemærke, at denne udtalelse fra Biblen er meningsløs uden reinkarnation. Vi høster lige fra fødslen af. Vi høster en særlig familie, skæbne, køn, nationalitet osv. Hvornår skulle vi have sået det, hvis ikke i et tidligere liv?

Så *karma*-loven kan kun forstås ordentligt i forbindelse med reinkarnation. Når vi kigger på flere livsforløb, volder spørgsmålet om, hvorfor dårlige ting sker for gode mennesker, intet problem. Når dårlige ting sker for gode mennesker i dette liv, er det en reaktion på noget dårligt, de lavede i sidste liv. Hvis dårlige mennesker på samme måde nyder gode liv, nyder de de karmiske reaktioner på de fromme gerninger, de foretog i sidste liv.

I kontrast til dette har vi den materielle forestilling om verden: Hvad enten jeg bliver født i en velstående familie med godt udseende og god uddannelse, eller jeg bliver født af junkieforældre, hvad enten jeg bliver født

som kongen af Arabien eller i en familie fra Syrien på flugt fra bomber og krig – det hele er tilfældighedernes spil.

Men yderst set er det, som jeg sagde, ikke et spørgsmål om tro. *Karma* er et faktum. Det er et direkte observerbart faktum, at vi nyder eller lider ifølge vores handlinger. Det er så simpelt. Den nydelse eller lidelse, jeg oplever lige nu, er resultatet af tidligere handlinger – selv handlinger begået i forrige liv – og det, jeg foretager mig lige nu, vil bevirke min fremtidige lykke og lidelse.

Hvis folk generelt set forstod dette, ville de være mere forsigtige med, hvordan de omgås med og opfører sig mod andre levende væsener. Faktum er, at enhver, der ønsker sit eget bedste, bør sætte sig ind i *karma*-loven.

Engang spurgte en journalist Srila Prabhupada: "Deres nåde, hvordan vil De skabe fred i verden?" Uden et sekunds tøven svarede Srila Prabhupada: "Jeg ville nedlægge alle slagterier i verden."

"Så længe der er slagterier, vil der være slagmarker. En vegetarisk kost er selve tegnet på menneskelighed." -- Leo Tolstoy

Man kunne lave et videnskabeligt eksperiment. Tag en slagter og en grøntsagshandler og mål så, hvor meget de nyder eller lider over en periode på f.eks. tre år, og så ville et tydeligt billede tegne sig. Selv statistikken fortæller os, at slagteriarbejdere har arbejdet med den højeste rate af ulykker. Det er det videnskabelige bevis på *karma*.

Karma-loven dikterer, at den vold, vi udsætter andre for, vil komme tilbage til os selv. At slagte et dyr kræver mere vold end at dræbe planter. Det er klart en mere voldelig handling at skære halsen over på en gris, end det er at plukke en tomat eller grave kartofler op af jorden.

(Fortsættes side 17)

FARVEL TIL JUNK-DNA



af Lalitanatha Dasa

Denne artikel, der er baseret på en kort Youtube-video fra Discovery Institute med titlen 'The Myth of Junk DNA: A Long Story Short' (se <https://www.youtube.com/watch?v=7gyp1QnTJvY>), fortæller en historie om, hvordan en darwinistisk ide stod i vejen for det videnskabelige fremskridt.

I 1972 forudså biologen Susumo Ohno, at mindst 90% af vores DNA ville vise sig at være uden funktion, og han fandt på udtrykket junk-DNA.

I 1980 bragte Nature en serie artikler fra indflydelsesrige biologer, der påstod, at evolutionen har medført, at vores DNA er fyldt med junk. De forudsagde, at der ville være junk-DNA overalt, og at det ville være spild af tid overhovedet at lede efter funktioner på disse steder på DNA'et. På grund af naturlig selektion skal vi forvente at finde, at vores kroppe er gennemsyrede af bunker af ubrugeligt DNA.

Dette førte til en periode med evolutionister, der lærte et par generationers biologistuderende, at over halvdelen af genomet består af parasitlignende segmenter af DNA. Biologen Richard Dawkins udtalte i 1976, at det virkelige formål med DNA er at overleve – intet mere og intet mindre. Den enkleste måde at forklare det overskydende DNA på er ved at antage, at det er en samling af parasitter.

Begyndelsen af 2.000'erne så afslutningen på *The Human Genome Project*, der kortlagde menneskets DNA og konstaterede, at kun 1-2% af vores DNA bygger de proteiner, vi har brug for til at leve. Hvad i alverden laver de andre 98%? Det blev straks antaget, at de var i det store hele junk.

I 2004 skrev Dawkins: "Kreationister bør tænke alvorligt over, hvorfor Skaberen skulle bryde Sit hoved med at rode genomet til med uoversatte pseudogener og junk-tandem gentagelser af DNA." Og i 2009: "Størstedelen af de i menneskets tilfælde

95% af genomet kunne lige så godt ikke være der, for det gør ingen forskel."

Dawkins var ikke alene. Fremtrædende evolutionister lige fra lederen af Faraday Institute til direktøren på National Institutes of Health og mange højtansatte professorer forudsagde alle junk-DNA.

Videnskabsmænd, der var fortalere for intelligent design, kom imidlertid med andre forudsigelser om junk-DNA. Det gjorde de lige fra begyndelsen på ID-bevægelsen i 1990'erne. ID-fortalere forudsagde, at junk-DNA'et ville vise sig i det store hele at være funktionelt.

Hvorfor gik disse videnskabsmænd imod strømmen af årtiers etableret tænkning. Hvorfor forudsiger ID funktion for junk-DNA? Det gør det, fordi en intelligent årsag gør ting med formål og funktion for øje. Intelligens har grunde til, hvorfor den gør ting. Måske kom den tidligste forudsigelse af funktion for junk-DNA i 1994, da pro-ID videnskabsmanden Forest Mims i et læserbrev til Science advarede imod antagelsen af, at junk-DNA var uden funktion. Science nægtede at bringe læserbrevet.

I 1998 forudså William Dembski funktion for junk-DNA og gjorde gældende, at selve udtrykket junk-DNA hindrer videnskabelig forskning og er blot en mærkat, der tilslører videnskabelig uvidenhed med et skin af viden. Han skrev: "Fra et evolutionistisk perspektiv forventer vi en masse ubrugeligt DNA. Hvis organismer på den anden side er designede, forventer vi, at DNA i så vid udstrækning som muligt udviser funktion. Intelligent design opmuntrer

videnskabsmænd til at søge efter funktion, hvor evolution afskrækker dem fra at gøre det.”

I 2002 udgav biologen Richard Sternberg en peer-reviewed artikel i årsbogen fra New York Academy of Sciences, hvor han bemærkede: ”Fortællingen om det selviske DNA og tilsvarende ideer må slutte sig til andre ikoner af neodarwinistisk teori, der på trods af deres uoverensstemmelse med empiriske observationer bliver ved med at optræde i faglitteraturen.” Med andre ord var ideen om junk-DNA som en falsk gud, der gik i arv fra generation til generation i det videnskabelige samfund, selv om der ingen beviser var for ideen.

I 2004 gjorde biologen Jonathan Wells gældende: ”Ikke på grund af, men på trods af evolutionsteorien viser junk-DNA sig nu ikke at være junk. Vi ville have vidst betydeligt meget mere om de områder, der kaldes

junk-DNA, hvis man havde lyttet til videnskabsfolk, der stiller forskningsspørgsmål ud fra en ID-ramme, for de skulle formodes hele tiden at have villet lede efter funktion i DNA’ets såkaldte ikke-kodende områder.”

I 2011 udgav Wells bogen *The Myth of junk-DNA*, hvor han citerede hundredvis af peer-reviewede artikler, der havde fundet funktion for junk-DNA.

I 2012 bragte Nature en artikel, der blev en game-changer, fra ENCODE, et fællesskab af hundredvis af forskere fra hele verden. Artiklen konstaterede, hvordan det var blevet opdaget, at i hvert fald 80% af DNA’et udviser tegn på funktionel biokemisk aktivitet. Og en ledende ENCODE -forsker, Dr. Ewan Bernie, bemærkede, at da man kun havde undersøgt en del af de menneskelige celler, ville videre forskning sandsynligvis bringe de 80% op på 100%.

Implikationerne var indlysende. En artikel



i tidsskriftet Science havde overskriften *ENCODE Project Writes Eulogy for Junk DNA* ('ENCODE-projektet skriver lovord om junk-DNA'). Her udtalte Science, at ENCODE var det endelige dødsstød for ideen om, at vores DNA hovedsageligt er overbestruet med ubrugelige baser. Bortset fra en nidkær klike af hårdkogte evolutionister anerkender konsensusen blandt biologer derfor nu, at junk-DNA ikke er junk, men har vigtige funktioner. Med andre ord var junk-DNA en evolutionsmyte og intet andet.

Nyere artikler bekræfter dette. En afhandling fra 2021 erklærer: "Junk-DNA's dage er ovre." En artikel fra Nature i 2021 nævner over 130.000 specifikke funktioner, der er blevet identificeret for genomiske elementer, der tidligere blev kaldt junk-DNA. Ifølge denne artikel er genomet langt fra, hvad der tidligere blev kaldt "øer af gener i ørkener af non-gener". James Shapiro fra University of Chicago erklærede i 2023: "Forestillingen om masser af selvsk DNA eller junk-DNA i komplekse genomer var en fejltagelse." En artikel fra 2023 i BIO Essays talte om "et paradigmeskifte væk fra ideen om junk-DNA."

Det DNA, der tidligere blev anset for at være junk, har nu vist sig at have mange funktioner inklusive at danne teleomerer, centromerer og højere kernestrukturer, binde kohesin til kromosomer, danne nukleationscentre for DNA-methylering, styre kromatinkondensering, cellers respons på stress og celleadskillelse (dvs. bestemme celletyper), reparere DNA, styre udviklingen af kropsplaner såsom dannelse af lemmer, styre cellecycklusser, danne frygtrelaterede erindringer og fobier, stå for immunrelaterede funktioner såsom at bekæmpe virusinfektioner, have stofskifterelaterede funktioner osv.

Den største og måske vigtigste funktion for junk-DNA er, at det regulerer, hvordan gener bliver udtrykt. For at forstå vigtigheden af, hvad det betyder, kan man forestille

sig et hus. Proteiner ville da være ligesom murstenene, sømmene, cementen osv., men hvis man vil have et hus, er det ikke nok blot at have byggematerialerne liggende i en bunke. Man er også nødt til at vide, hvordan man samler det hele. Med andre ord er der brug for en gennemarbejdet plan, der fortæller, hvordan man sætter huset sammen. Det er lige så vigtigt som de fysiske materialer. Det er, hvad de ikke-kodende regioner af DNA, som vi plejede at kalde junk-DNA, gør i vores kroppe. De indeholder instruktioner og fortæller kroppen, hvornår og hvor den skal fremstille forskellige slags proteiner og hvor meget af dem, hvor de skal sættes op, og hvornår den skal holde op med at producere dem.

Med andre ord ignorerede evolutionistiske biologer i lang tid, og nogle gør det stadigvæk, noget af den allervigtigste genetiske information i hele kroppen. Historien om junk-DNA viser, at videnskabsmænd, der støtter intelligent design, ikke blot kom med en forudsigelse, der viste sig at være sand og hjalp det videnskabelige fremskridt, men også, at evolutionsteorien stod i vejen for videnskaben ved i mange år at afskrække forskning i denne meget vigtige dele af vores genom. Efter ENCODE anerkender de fleste biologer i dag, at junk-DNA er særdeles funktionelt.

Jonathan Wells: "Evolutionistisk tænkning, dvs. darwinistisk tænkning, gav os ideen om junk-DNA. Vi ved, at kun 2% af vores DNA koder for proteiner, og biologer troede længe, at de andre 98% var junk, fordi de troede, at evolutionen var tilfældig, og junk hobede sig blot op. Men enhver, der så tingene fra et designperspektiv, ville have tænkt: "Måske er der funktion dér."

Det har vist sig, at det er der mange steder, og jo mere vi søger, desto mere funktion finder vi. Darwinistisk tænkning var i virkeligheden længe en videnskabsstopper. Intelligent design ville have frigjort os og opmuntret til forskning i dette såkaldte junk-DNA." 🌸

VEDANTA-SUTRA OG SRIMAD-BHAGAVATAM



af Janardana Dasa

Sri Vyasadeva, den litterære inkarnation af Herren Krishna, forfattede *Vedanta-sutra* for at lette forståelsen af den Absolutte Sandhed gennem logik og argumentation. *Veda* betyder viden, og *anta* betyder slutningen, så korrekt forståelse af den vediske lære kaldes viden om *Vedanta*.

En *sutra* er et udsagn, der udtrykker essensen af viden med få ord. Ifølge *Vayu Purana* og *Skanda Purana* skal *sutraer* være universelt anvendelige og fejlfrie i sproglig præsentation. Ved *Vedanta-sutra* forstås også *nyaya-prasthanas* eller fuldt logiske argumenter for en endelig forståelse af *sruti-prasthanas*, *Upanisaderne*.

Vedanta-sutra er kendt under forskellige navne, herunder *Brahma-sutra*, *Sariraka-sutra*, *Vyasa-sutra*, *Badarayana-sutra*, *Uttara-mimam-*

sa og *Vedanta-darsana*, og repræsenterer konklusionerne om *Vedanta-sutra* inden for de seks klassiske indiske filosofiske skoler. Disse kommentarer til *Vedanta-sutra* kaldes *bhasyaer*, og hver af de fire vigtigste *vaisnavasampradayaer* har sammen med *mayavadi*-skolen deres egen unikke *bhasya*.

Vedanta-filosofien er talt af Guddommens Højeste Personlighed Narayana i form af Vyasadeva.

Vedanta-sutra består af aforismer, der afslører metoden til at forstå vedisk viden, den kortfattede form af al vedisk viden. Den begynder med ordene *athato brahma-jijnasa* ("Nu er det tid til at spørge om den Absolutte Sandhed"). Den menneskelige livsform er specielt beregnet til dette formål, og derfor forklarer *Vedanta-sutra* meget kortfattet den



menneskelige mission.

I flere forsøg havde Sri Vyasadeva efter konsultation med Narada Muni forsøgt at præsentere den vediske lære for Kali Yugas faldne sjæle. Først havde Sri Vyasadeva instrueret fire af sine disciple til at dele Vedateksten i henholdsvis *Rg, Sama, Yajur* og *Artharva Veda*. Da det stadig var for kompliceret, blev de fire Vedaer delt op i flere underkategorier som *Upanisader, Puranaer, Samhitaer* og *Itihasaer*.

Til sidst instruerede Narada Muni ham i, at der for Kali Yuga blot skulle være én tekst. Det er *Srimad-Bhagavatam*, der indeholder dele af *Upanisaderne, Puranaerne* og *Mahabharata*. *Srimad-Bhagavatam* kaldes *Amala-purana*, den fejlfrie *Purana*, og er Krishna inkarneret i en bog i denne Kali Yuga. Enhver, der studerer *Bhagavatam*, bliver fuldt ud lærd i *Vedanta*-filosofien og bliver bekendt med universets skabelse og historie. De mest prominente af Herren Krishnas *avatare* er beskrevet der. Af alle *Puranaerne* anses *Srimad-Bhagavatam* for at være den reneste, da de andre *Puranaer* er for personer i enten *tama-, raja-* eller *sattva-guna*. Den højeste transcendentale sandhed er beskrevet der. Og selv om Kali Yuga er den mest faldne af de fire tidsaldre, er *Srimad-Bhagavatam* i Srila Prabhupadas oversættelse blevet tilgængelig og forståelig for de mest faldne af tiderne. Enhver form for snyd og indirekte forklaring af den Højeste Sandhed er udeladt.

*vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jnanam advayam
brahmeti paramatmeti
bhagavan iti sabyate*

”Lærde transcendentalister, der kender den Absolutte Sandhed, kalder denne ikke-dualistiske substans for Brahman, Paramatma eller Bhagavan.”

Egentlig var denne viden førhen udelukkende tiltænkt eliten i det vediske samfund. Kun de øverste samfundslag var uddannet i den vediske konklusion. Men det, der til alle tider er den højeste forståelse af den Absolutte Sandhed, er nu blevet gjort tilgængelig for de laveste. Her ligger en velsignelse, der er blevet overrakt fra hvert led i discipelsuccesjonen igennem generationer til os.

Det virkelige formål med denne materielle skabelse er at reformere og bringe alle de levende væsener tilbage til den åndelige verden. Der er *Srimad-Bhagavatam* midlet, der informerer os om vores egentlige tilstand og situation. Den beskriver videnskabeligt den hengivne proces fra begyndelse til slut og den evige åndelige verden, Vaikuntha og Goloka.

Ethvert levende væsen er videbegærligt af natur, og kun ved at lære *Vedanta* kan vores ønske om at forstå vores eksistens opfyldes. Når vi forstår vores evige eksistens, skal vi ikke længere leve i uvidenhed og mørke, men forstå vores evige elskelige forhold til Herren Sri Krishna. 🌸

(Fortsat fra side 12)

Planter er uden tvivl levende væsener, men de lider helt åbenlyst mindre end dyr ved at blive slået ihjel.

Desto mere et levende væsen er bevidsthedsmæssigt udviklet, desto strengere er den karmiske reaktion for at dræbe det. Den bevidsthedsmæssige evolution går som følger: fisk, plante, insekt, krybdyr, fugl, dyr og menneske.

Suta Gosvami siger: ”Forherligelse af Guddommens Højeste Personlighed foregår i

discipelrækken, hvilket betyder, at den bliver overleveret fra åndelig mester til discipel. En sådan forherligelse nydes af dem, der ikke længere har interesse i den falske, midlertidige forherligelse af denne kosmiske manifestation. Beskrivelser af Herren er den rigtige medicin for den betingede sjæl, der er underlagt gentagen fødsel og død. Hvem vil derfor ikke høre en sådan forherligelse undtagen en slagter eller den, der dræber sit eget selv?” (SB. 10.1.4) 🌸

PERSONLIGHEDSSPALTNING



af SB Kesava Swami (Oversat af Jesper Frydenlund)

Jeg kom i tanke om et modul i personaleledelse, som jeg studerede, da jeg gik på University College i London. Lektoren understregede nødvendigheden af at forstå folks personligheder for at maksimere det individuelle potentiale og skabe synergi i teamet. Jeg stødte på "DISC-profilen" for et par dage siden og besluttede mig for at vurdere mig selv. Resultaterne viste klart, at jeg var en "stabil-kompetent"-type (i modsætning til dominerende og indflydelsesrig). Beskrivelserne bekræftede mine observationer, og jeg satte pris på muligheden for at opdage mere om de styrker, svagheder og ængsteligheder, jeg måtte have. Prøv at skrive et ord med den anden hånd, end du normalt skriver med – det tager dobbelt så lang tid og kræver den dobbelte indsats, føles nærmest ubehageligt og akavet og ender som regel med at se temmelig primitivt og uklart ud! Hvis vi på samme måde engagerer os i verden på en måde, der er fremmed for vores naturlige personlighed, ender vi med at kæmpe og ikke nå vores sande potentiale.

Oldtidens undervisere forklarer, at vi er åndelige væsener på en menneskelig rejse. Efter at have gennemgået adskillige livskapitler står vi tilbage med stærke indtryk fra det utal af oplevelser, vi har gennemgået. Dette danner sammen med vores barndom og opvækst vores "materielle personlighed". Arv og miljø efterlader os med en krop og et sind, der er kodet til at handle og reagere på bestemte måder. Aspirerende spiritualister kan have stor gavn af at forstå de materielle rammer, inden for hvilke de eksisterer. Når vi forpligter os til roller og ansvar, betaler det sig at være opmærksom på vores personlighed og de potentielle faldgruber, vi kan støde på.

Bhagavad-gita går imidlertid et skridt videre

end moderne psykologi. Krishna forklarer, at ud over vores psykofysiske sammensætning er en evig åndelig personlighed udstyret med sine egne guddommelige og tiltalende træk. I det omfang vi faktisk forbinder os med dette "højere selv", kan vi gradvist overskride den midlertidige materielle personlighed, vi har modtaget. Hvis en person når til den dybe erkendelse, at krop og sind blot er tildækninger af sjælen, kan begrænsninger af den psykofysiske sammensætning mindskes betydeligt. Det er rart at vide, at hver enkelt af os har en unik, ren og perfekt karakter, som vi ganske enkelt skal vække til live. Nøglen er at anerkende og engagere vores materielle egenskaber samtidig med, at vi dedikerer os til åndelige praksisser. Så kan vi virkelig finde os selv – materielt og åndeligt. 🌸



HERREN JAGANNATHAS TEMPELKØKKEN

MADLAVNINGSLEKTION 16



af Yamuna Devi Dasi

Fra Back to Godhead 28-06, 1994.

Jeg har studeret hundredvis af køkkener de sidste tre årtier, hvor mange af dem var helt exceptionelle, men ingen var så fornemme som køkkenerne i Jagannatha-templet i Puri, Orissa. Jagannatha-templets køkkener er overvældende og gigantiske og reflekterer århundreder, hvis ikke årtusinders tradition. En hær af dygtige mesterkokke arbejder uden elektricitet eller maskiner under olielamper over åbne træbål. Hver dag tilbereder de over hundrede forskellige retter og ofrer dem til hoved-Deiteterne af Herren Jagannatha, Subhadra Devi og Herren Balarama. Hvad mere er, kan kokkene med bare en enkelt dags varsel tilberede et komplet måltid på op til 10.000 personer på én gang.

Jagannatha-templets køkkener er eksemplariske på mange måder, men tre ting har en særlig betydning: bevarelsen af gamle madlavningsstandarder, træningsprogrammet for tempelpræsterne og det særlige effektive system til servering af tempel-*prasadam*.

Jagannatha Puri og templet

Byen Puri, der også kaldes Puri-ved-havet, Jagannatha Puri, Nilacala og Sri Ksetra, anses for at være på samme niveau som Vrindavana og Navadvipa (Herren Caitanyas fødested) som en *dhama* eller helligt *vaisnava*-pilgrimssted. I tusindvis af år er store vismænd og andre ophøjede personer rejst til Puri på pilgrimsrejse. Herren Caitanya Mahaprabhu valgte at bo her de sidste atten år af Sit liv.

I *Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 5.144*, forklaring) giver Srila Prabhupada nogle oplysninger om templet: "Det nuværende tempel til Herren Jagannatha blev opført af Kong Ananga Bhima. Ifølge historikere må



dette tempel oprindeligt være blevet opført for mindst 2.000 år siden. På Sri Caitanya Mahaprabhus tid (1486–1534) var de små bygninger, der nu omgiver det oprindelige tempel, ikke blevet bygget, og heller ikke den høje tribune foran templet."

Præsterne, der er engagerede i tjeneste i Jagannatha-Templet, kaldes *pandaer* eller *panditaer* og er *brahmanaer*. Personalet, der står for templets ydre anliggender, kaldes *palaer*. *Pandaer*, der begynder at blive oplært som 12-årige, er de mest pålidelige kilder til information om templets procedurer og tradition. Meget af informationen til denne artikel kommer fra to interviews med en ældre

tempel-*panda*, Sri Kanu Caran Puja Panda Samanth. Siden kun trænede *pandaer* har lov til at gå ind i køkkenområdet, kan vi kun få et glimt af, hvad der foregår der, ved at høre fra en *panda*. Sri Samanth fortalte om køkkenerne i klare detaljer.

Køkkenarrangement og udstyr

Køkkenområdet, der befinder sig et par meter over og til venstre for templets hovedindgang, Simha-dvara eller "Løveporten", dækker omtrent en halv hektar. Området inkluderer ni køkkener. To af dem er på næsten 300 kvm hver, og de andre syv er en anelse mindre. Skæring, hakning, kværning osv. gøres ude foran køkkenerne i et åbent område, der kaldes *agana* (med en kikkert kan man få et delvist syn fra oven af *aganaen* fra øverst på Puris bibliotek på den modsatte side af gaden). Talrige små opbevaringsområder fylder resten af køkkenområdet.

Køkkenerne har et forbløffende antal på 752 træfyrede lerkomfurer, der kaldes *chulaer*. Hvert af dem fylder omkring en tredjedel kvadratmeter og er cirka 1,2 meter høje. Til gryder af forskellige størrelser anbringes små lerklodser, der kaldes *jhinkaer*, kløgtigt med mellemrum på komfuret for at give støtte. En ring af fem krukkeformede lergryder står direkte på komfuret, hvor de holdes på plads med *jhinkaer*. Tre gryder mere er der plads til i lag nummer to oven på de første gryder, og en gryde mere stilles i midten på toppen, så de alt i alt danner en pyramide på ni gryder. På denne måde får de ni gryder flammer af varme og røg fra træbålene nedenunder.

De nye lergryder til kogningen kaldes *kudiaer*. De fleste er krukkeformede (til den ni gryders pyramide), men nogle af dem er også smalle eller brede og minder om spanske paella-pander eller franske sauté-pander uden håndtag. Når maden tillaves i disse uglaserede gryder, bliver deres tykke vægge meget varme. Gryderne er forbløffende gode til at holde på varmen. Mad, der opbevares i dem, forbliver brændende varm i op til fire eller fem timer.

Køkkenpersonale og træning

1.000 mand arbejder i køkkenet hver dag. 500 af dem når op til statussen af overkokke, der kaldes *swaraer* og er de eneste, der får lov til at lave mad på komfurerne. 300 assistenter af 'første rang' kaldes *joguniaer*. De har lov til at komme ind i køkkenerne for at hjælpe *swaraerne*, men deres arbejde består mest i at tænde bålene, hente vand fra tempelbrøndene, vaske og rengøre lergryderne og til sidst fylde gryderne med ingredienser. De andre 200 assistenter af 'anden rang' kaldes *tuniaer*. De må ikke komme ind i køkkenerne, men arbejder ude foran dem i *aganaen*, hvor de er beskæftigede med sådanne opgaver som at vaske ingredienserne, skære grønsager, rive frisk kokos til pulver og male urter, chilier, ingefær og krydderblandinger på stenmortere.

En særlig stab af mænd, der kaldes *mahaswaraer*, har som deres eneste opgave at transportere varme lergryder med mad fra køkkenet til ofringsområdet, der kaldes *bhoga mandapa*. For at løfte gryden slår *mahaswaraen* en knude for enden af et fugtigt jutereb og binder en løkke rundt om grydens hals. Han anbringer gryden i en kurv og stakker derefter fermt fire eller fem gryder oven på hinanden. En kurv hænges derefter for enden af en bøjelig halvanden meter lang bambusstang, og en anden kurv placeres i stangens anden ende. For at bære det hele løfter *mahaswaraen* varsomt stangen på midten og hviler den på sin skulder. Så går han elegant med hofterne vuggende fra side til side af sted og transporterer på den måde otte til ti gryder ad gangen til ofringsområdet. Gryderne bevæger sig rytmisk op og ned for hver ende af stangen, uden at en dråbe af maden spildes.

Alle medlemmerne af køkkenholdet begynder deres træning som tolvårige, efter at de har fået *brahmana*-initiering og den hellige tråd. De gør tjeneste for livstid, eller indtil de bliver for gamle til at gøre deres pligter.

Jeg bad Sri Samanth om at forklare de vigtigste principper for, hvordan man fokuserer sindet på tjeneste til tempel-Deiteterne.

Han svarede: "Som nummer et skal man, før man begynder at lave mad, spise tilstrækkeligt og ikke have nogen sult for at have maksimal mental og fysisk styrke. Nummer to er, at mans man laver mad til Herren Jagannatha, skal man hele tiden huske Hans navn, form, lege og kvaliteter i en ånd af hengivenhed."

Ofringer i templet

I *bhoga mandapa*-området bliver der ofret mad til Deiteterne fem gange om dagen: *Gopala Vallabha Bhoga* omkring klokken tolv middag, *Raja Bhoga* omkring klokken 14, *Upadi Bhoga*, der er den største og mest varierede ofring, omkring 16.30 eller 17.00, *Madhyama Bhoga* omkring 19.00 og *Sayana Bhoga*, før Herren går til ro, omkring 23.00. Tidspunkterne for ofringerne er ikke absolutte. På en hvilken som helst dag kan ofringerne variere med en halv time eller deromkring. Tidspunkterne kan også blive ændret under festivaler og efter årstiden.

Ofringerne kommer i to generelle kategorier: *pakka*, der er 54 forskellige slags 'kogte' retter inklusive *dhal*, supper, stuvninger, ris, *kiccharier* og grønsager, og *sukka*, der er 56 forskellige slags 'tør' mad såsom småkager, kiks, konfekter, kager og søde sager. Fem køkkener er helliget til *pakka*-retter og fire til *sukka*-retter.

Ingredienser og opskrifter

Standarderne for ingredienserne har været uforandret i 2.000 år. Ingredienserne skal være lokale, økologiske og hjemmehørende til området. Alment udbredte ingredienser fra 'den nye verden' såsom hvidkål, kartofler, tomater, papaya, blomkål og stærke røde chilier anvendes ikke. Alligevel er variation intet problem. Lokalt fås mange slags bønner, rodknolde, zucchinier, meloner og bladgrønt. Lokale krydderier inkluderer muskatblomme, spidskommen, fennikel, muskatnød, kardemomme, kanel, koriander, sennepsfrø og kalonji.

(fortsættes i næste nummer)

Mahura á la Jagannatha Puri-templet

(4–6 portioner)

Jeg testede den følgende opskrift direkte fra en Iergryde. Jeg fik ingen mål, men kun ingredienser og fremgangsmåde. Målene, jeg har inkluderet, er kun forslag. Vær kreativ med din egen blanding af årstidens afgrøder og krydderier.

En eller anden form af denne ret laves hver dag i tempelkøkkenerne. Den færdige struktur varierer fra en tyk stuvning til gennemkogt 'grønsagssmør', der er næsten helt lind bortset fra kokossen. Server med ris eller lettere forkullede fuldkorns-*capatier*.

1 tsk. spidskommenfrø
nogle få sorte peberkorn
1 lille cassia- eller laurbærblad
½ kanelstang eller ¼ tsk. kardemomme
1,25 dl revet kokos, helst frisk
1–3 spsk. ghee eller koldpresset nødde- eller frøolie

1 kg blandede grønsager i terninger såsom yams, græskar, jackfrugt, madbananer, hele bønner (kartofler er ikke tilladte i Puri, men de kan også anvendes)

vand
salt
en håndfuld hakket koriander eller andre friske urter

Bland krydderierne og kokossen i en morter eller blender og mal dem til et groft pulver.

Læg ingredienserne i lag i en tykbundet gryde. Begynd med noget af ghee'en eller olien, tilføj noget af kokos-krydderi-blandingen og tilsæt derefter nogle grønsager. Gentag lagdelingen, indtil alle ingredienserne er brugte. Hæld vand i til at dække ½ til ¾ af ingredienserne. Kog med gryden delvist tildækket over moderat til lav varme, indtil grøntsagerne er kogte, og du har fået den ønskede struktur. Krydres med salt og de friske urter. Ofres til Krishna. 🌸

BREVKASSE:

ER ENSOMHED BEDRE?



Sankarsana Dasa svarer på spørgsmål

Har du spørgsmål om Krishnabevidsthed, er du velkommen til at sende dem til redaktionen: Nyt fra Hare Krishna, Holsteinborgvej 20, 1.th., 2720 Vanløse. E-mail: lalitanatha@krishna.dk.

SPØRGSMÅL: *Er det i orden for mig at komme hos de hengivne, selv om jeg er fyldt med tvivl?*

SVAR: Du er altid velkommen til at være sammen med os, selv om du stadig 'tripper i vandkanten'. Jo mere du oplever, hvor meget nektar der smages af dem, der er 'hoppet ud i vandet', desto mere vil din tro på den Krishnabevidste proces blive stærk. Blot ved at omgås med dem, der er helt neddykkede i det nektariske hav af *Krishna-prema* (kærlighed til Krishna), vil din slumrende Krishnabevidsthed blive genoplivet. Ved gentagne gange at drage fordel af et sådant selskab vil du en dag vågne op og blive forbløffet over at opdage, at du til din store glæde nu også er helt neddykket i de nektariske vande af *Krishna-prema*.

SPØRGSMÅL: *Jeg hørte for nylig en klasse om vores forhold til Gud. Den var meget klar og logisk. I den forbindelse vil jeg gerne vide, hvorfor det er så vanskeligt at fastholde disse følelser. Ydre faktorer som gruppepres på arbejdspladsen, lidenskab, sygdomme osv. forsøger altid at trække os væk fra oplysningens vej. Nogle gange tvinges vi selv i religiøse forsamlinger til at diskutere materielle ting i stedet for Gud. Mit spørgsmål er derfor, om ensomhed ikke er bedre for vores Krishnabevidsthed end at slutte sig til en gruppe med såkaldt satsang?*

SVAR: Ensomhed er bedre end urent selskab, men det er endnu bedre at være i selskab med renhjertede sjæle. Nøglen til at gøre solidt åndeligt fremskridt er så meget som muligt kun at omgås med de personer,

der praktiserer uafbrudt hengivenhed, der er fuldstændigt fri for enhver form for materielt motiv. Desværre er praktisk taget alle religiøse samlinger nu om dage 99% materielle med en lille smule Gudsbevidsthed tilføjet som en sidste afpudsning. Den slags forsamlinger bør du undgå. Du har brug for at finde de sjældne religiøse forsamlinger, der sker 100 procent med hengivenhed til Gud for øje.

Hvis du tvinges i en religiøs forsamling til at diskutere materielle ting, betyder det, at det ikke er en ægte religiøs samling. Det er en materialistisk samling, der forklæder sig selv om en religiøs forsamling. Pas på sådanne ulve i fåreklæder. Et sådant selskab er vores største fjende på vejen til åndelig fuldkommenhed. Du må finde de personer, der udelukkende tilstræber ren hengivenhed uden materielle motiver, og søge fuldkommen beskyttelse i deres selskab. Det var med denne ide i tankerne, at Hans Guddommelige Nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada grundlagde ISKCON, Det Internationale Samfund for Krishnabevidsthed, i et lille butikslokale på 26 Second Avenue på Manhattans Lower East Side i New York i 1966. Nu har denne bevægelse ved Krishnas nåde bredt sig som en steppeild over hele verden for at give hver eneste mand, kvinde og barn på denne planets overflade muligheden for at opleve, hvad ren *bhakti* er. Ved regelmæssigt at omgås med ISKCON-hengivne kan man hurtigt og let fange ånden i *bhakti* så stærkt, at den vil løfte dig igennem disse øjeblik, hvor du tvinges til at forholde dig til så mange ydre faktorer. 🌸

TEMPLET I KØBENHAVN

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse - Tlf.: 53 83 11 08
www.krishna.dk - iskcon.denmark@pamho.net

Onsdag 22.5: Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst. Festprogram fra klokken 17.



Aarhus

For fremtidige arrangementer kontakt

Danesh Das Tlf.: 28880377

Ananta Sri Das Tlf.: 22222763

Alle aktiviteter i Aarhus koordineres her:
www.facebook.com/groups/krishnahuset

Radio Krishna Kbh.

yadu@krishna.dk - Tlf.: 38101232 - www.krishna-online.dk
Frekvenser: FM 87,6 MHz og 90,6 MHz på Hybridnet

Sendetider

Mandag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Tirsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Onsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30 og 22.00-02.00
Torsdag 09.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag 09.00-11.00 og 16.00-17.30 og 22.00-00.00
Lørdag 08.00-10.00 og 16.00-17.00

Radio Krishna Aarhus

www.radiokrishna.dk - mail@radiokrishna.dk
Frekvenser: FM 98.7 & 89.5 MHz

Sendetider

Mandag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Tirsdag 06.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Onsdag 07.00 - 08.00
Torsdag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00
Fredag 07.00 - 08.00 & 21.00 - 23.00

Govinda - Take away

Åboulevard 7, st th, 1635 Kbh V. - Tlf.: 32140362 www.govinda.dk
info@govinda.dk

Åbningstider:

Alle ugens dage fra 17.00 - 21.30

Facebook

<https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/>
Hare Krishna bevægelsens i Danmarks officielle facebook side

www.facebook.com/groups/krishnahuset
Krishnahuset i Aarhus' officielle facebook gruppe

WEBSIDER

www.harekrishna.dk

Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside

www.krishna.dk

Hare Krishnas hjemmeside for jer, der er nye til eller nysgerrige om Hare Krishna

www.radiokrishna.dk

Hjemmeside for Radio Krishna i Århus

www.soundcloud.com/krishnack/sets

Flere hundrede af Radio Krishnas udsendelser til streaming eller download

www.intelligentdesign.dk

Videnskabsside om det seneste inden for debatten omkring evolution, Darwin og intelligent design

ISKCON NORGE

HAREKRISHNA.NO

OSLO: Ensjøveien 9, 0655 Oslo

Lørdag 4.4 Kirtan med Vraja Krishna Das på Yogy i Moss kl. 18.00

Søndagsfest 5.5 Særlig gæst: Vraja Krishna Das

Søndagsfest 12.5

Scandinama festival. Se Iskcon Oslo på FB for fuldt program.

Fredag 17.5 Scandinama festival dag 1. Særlige gæster under hele festivalen: Harinamananda Das og Nitai Pada Kamala Das **Lørdag 18.8** Scandinama festival dag 2. **Søndagsfest 19.5**, Scandinama festival dag 3. **Søndagsfest 26.5** Nrsimha Caturdasi-feiring. Klasse med Ananta Das.

JUNI: Søndagsfest 2.6 *Ekadasi*, Søndagsfest 9.6

Søndagsfest 16.6, Søndag 23.6 (lukket, hengivne på retreat på Almvik), Søndagsfest 30.6

Det meste af Juli vil være lukket p.gr. af sommerferie.

GOVINDA - BERGEN HARE KRISHNA SENTER:

Govinda, Lille Øvregaten 14, 5018 Bergen

Hver søndag kl. 15-18: Lovefeast. Kirtan, foredrag og prasada.

Friday kirtan: Hver fredag kl. 17-19.

Lørdag 04.05: Seminar med Lalitanath Prabhu fra Danmark. Tema: «Dvapara Yuga eller stenalder?» Kl 17-19.30.

Onsdag 22.05: Nrsimha Caturdasi: Herren Nrsimhadevas fremkomst. Program i tempelet kl 17-20.

Web: harekrishna.no

Facebook: Hare Krishna Bergen – Iskcon

Mail: govindabergen@gmail.com

Krishnas Cuisine

Sørkedalsveien 10, Colloseum Senter, 0369 Oslo
tlf: 0047 22692269 - www.krishnas-cuisine.no

Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00-20.00,
Lørdag:11.00-19.00 - Søndag lukket.



RATHA-YATRA OG KIRTANMELA KØBENHAVN 2024

Det er os en glæde igen at kunne invitere alle til Ratha-Yatra og Kirtanmela i dagene fra den 5 til 7 juli.

Alle dagene bliver der uafbrudt kirtana i templet fra tidligt til sent på dagen. Og lørdag den 6. juli går kirtanaen offentligt på gaden med et stort Ratha-Yatra-program på Strøget i København. Det præcise startsted er ikke fastslået endnu, så følg med på de sociale medier op til selve dagen.

Igen i år vil Herren Jagannathas vogn være en ladcycel eller christianiacykel. Selv om der tidligere var festival med en meget større vogn, har de hengivne valgt at holde fast i den mindre ladcycel, da det giver mulighed for at gå blandt de tusinder af mennesker, der færdes på en lørdag i gågadeområdet i København.

Specielt til kirtanaerne i templet over de tre dage vil det af hensyn til servering af prasadam være godt, hvis man kan tilmelde sig, se <https://forms.gle/s9jqV4r4ZREYrev3A>.

Der er også blevet åbnet for modtagelse af donationer til Ratha-Yatra og Kirtanmelaen. Donationer kan indsendes via Mobilepay: 614660.

Har man spørgsmål, kan man kontakte Angellinah på +45 6045 8313. 🌸